

Kerkvenster

juni 2018



bljna zomer

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE
ONTMOETINGSKERK SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546340
WEBSITE : [www. Ontmoetingskerk-eeffe.nl](http://www.Ontmoetingskerk-eeffe.nl)

KERKDIENSTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
 Koffiedrinken na de dienst.
 Kinderopvang: vraag de kosten voor de dienst
 Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.
 zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
 tel. 540006
 opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: yntegroeneveld@kpnmail.nl
 tel. 470999
 Scriba: Dhr. R. Rook: tel. 541509
 e-mail: scriba@ontmoetingskerk-eeffe@gmail.com
 Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. N. Jansen tel. 0614867210

ORGANIST

Dhr. B. de Boer: e-mail: broerdb@planet.nl tel. 431740

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink e-mail: madmassink@kpnmail.nl
 Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com
 tel. 542430

Secretaris: Mw. M. Dolman- te Loo
 e-mail: monique.dolman@outlook.com tel. 541318
 Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
 Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink e-mail: mbocktingPGE@hetnet.nl
 tel. 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Dhr. J. Zoerink, Telt. 0653143179
 Secretaris: Mw. E. Meijer, e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
 tel. 846638
 Administrateur: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.j.bosma@freeler.nl
 Tel.: 0644500157

OUDEFLING

Mw. H. Roebers-Zwiers tel. 517391

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):
 Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
 tel. 513637

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw. T. Kale-de Vries, e-mail: g.kale@versatel.nl
 tel. 511819

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl
 tel. 541509

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqnet.nl
 tel. 540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
 tel. 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Dhr. K. Ornee, e-mail: ormee001@kpnmail.nl
 tel. 542305

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer e-mail: carlabrou@hotmail.com
 telefonisch te bestellen tel. 542430
 Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een
 afspraak worden gemaakt.

POSTZEGELS EN KAARTEN

Mw. L. v. Meggelen, tel. 510812

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: grkadev@tiscali.com, tel. 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
 tel. 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eeffe@gmail.com

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,
 Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610
 Eindredactie: Mw. J. Zoerink tel. 511989
 Dupliceren: Mw. Wijkstra, tel. 540220
 Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208
 Bezorging: digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com aan- en afmelden

KERKBRIEF

Samenstelling: Dhr. W. Volkers, e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
 tel. 512610

BERICHTEN VOOR WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eeffe.nl
 Beheerder: Dhr. J. W. Aalderink tel. 548830

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de
 redactie?

kerkvenster.eeffe@gmail.com

REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	NL97FVLB0227 1487 97	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemuntten
Protestantse Gemeente Eefde	NL02 RABO 0322 3025 01	t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst,		
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	NL21 RABO 0386 7181 13	
Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden	NL37RABO 0322 365 309	

KERKVENSTER juni 2018

Mislukte missie?

In een cahier houd ik handgeschreven bij wat ik gelezen heb.

Is wel handig, want soms vraag ik me af of ik een roman niet al eens gelezen heb.

Terugbladerend kan dan het antwoord komen op zo'n vraag.

In datzelfde cahier heb ik een rubriek Aanraders, waar titels staan van boeken die ooit zijn aangeprezen in de krant of in een van de (vak)bladen die bij mij op de mat vallen.

Grappig is dan dat je nu en dan ook weer een streep zet door titels die in die rubriek staan. Interesses komen en gaan, gelukkig maar, want dat is een teken dat je verandert.

Onlangs las ik van de auteur Shusaku

Endo het boek *Stilte*, 1966, een boek dat dus onder het rubriekje aanraders vermeld stond. Het boek is pas in 1987 voor het eerst in vertaling verschenen en in 2017 beleefde het een 3e druk.

Ik vertel die details erbij, want het heeft te maken met de thematiek van het boek.

Het is een roman die zich afspeelt in het Japan van de 17e eeuw die zich baseert op historische documenten.

Hoofdfiguur is een Portugese priester

Sebastian Rodrigo behorend tot de orde van de Jezuiten die ondanks de onderdruk-

king en vervolging van christenen met twee collega missionarissen Francis Garpe en Juan de Santa Maria, in Japan het christendom wil verbreiden en de illegale gelovigen wil bijstaan door woord en sacrament.

We lezen geregeld in van hem bewaarde brieven dat hij de biecht ging horen.

Wat het boek zo boeiend maakt zijn de dialogen, verhalen tussen de priester en de machthebbers. Daarin komt de vraag aan de orde: 'waarom moet dit geloof verbreid worden?' De priester wordt verweten dat hij een geloof wil importeren dat niet aansluit bij de geest en de tradities van Japan.

Daarmee wordt de vraag gesteld of het verbreiden van het christelijk geloof niet een blijk is van superioriteit ('wij hebben een beter geloof dan wat jullie nu aan geloof aanhangen').

De priester wordt voorgehouden dat hij het geloof moet afzweren. Zo niet dan volgen er martelingen waarvan ik u de details zal besparen, martelingen die zijn geboekstaafd. De priester wordt voorgehouden dat zolang hij zijn geloof niet afzweert de bekeerde Japanners vervolgd zullen worden met gruwelijke consequenties.

De worsteling van de priester met dit dilemma wordt aangrijpend beschreven.

Moet hij niet zijn geloof afzweren, zijn roeping opgeven omwille van het behoud van mensenlevens òf juist als een geloofsheld zijn opdracht trouw blijven?

Uiteindelijk zet hij zijn voet op een afbeelding van het gelaat van Christus, de vereiste daad als teken van afzwering van het geloof.

"Trap maar," zei het (= de afbeelding die als het ware de priester toespreekt) medelijdend tegen mij. 'Trap maar! Je voet zal wel pijn doen. Evenveel pijn als de voeten van de mensen die tot nu toe op mijn gezicht hebben getrapt. Die pijn in je voet echter al genoeg. Ik deel jullie pijn en lijden. Daarvoor ben ik er immers.'"

'Heer, ik was verbitterd dat U steeds maar bleef zwijgen.' 'Ik zweeg niet. Ik leed immers samen met jullie.'

Een indrukwekkende roman die opeens weer ontdekt is. Een document waarin een priester getekend wordt die lijdt aan het zwijgen van God en verscheurd is vanwege zijn 'afvalligheid.' Een boek over mededogen, schuld en vergeving, botsing van culturen, de drijfveren en de valkuilen bij de verbreiding van het christelijk geloof, trouw blijven aan wat een mens heilig is.

N.a.v. Shusaku Endo, *Stilte*, Kok, Utrecht, 2017

ds. Arie Broekhuis

datum en tijd	3 juni 2018 10.00 uur	10 juni 2018 10.00 uur	17 juni 2018 10.00 uur
voorganger	ds. H.E. van Boggelen, Harfsen	ds. A. Broekhuis	ds. M. van Alphen Warnsveld
bijzonderheden	Openluchtdienst op landgoed 't Haveke	Avondmaal, zittend	
kleur	Groen	Groen	groen
diaconale collecte	Pasman Manege	Werelddiaconaat: bijhouden in Guatemala	Binnenlands Diaconaat: inloophuizen als rustpunt
2^e collecte	Pasman Manege	Plaatselijk Pastoraat	Ned. Bijbelgenootschap
auto ophaaldienst	J. Strijker Tel. 0621940742	R. Simonis-Verhoeff Tel. 511756	H. Slurink Tel. 515446

datum en tijd	24 juni 2018 10.00 uur		
voorganger	ds. D. Fisser Amsterdam		
bijzonderheden			
kleur	groen		
diaconale collecte	Kerk in Actie: Rohingya		
2^e collecte	Beeld en geluid		
auto ophaaldienst	J. Brummelman Tel. 540224		

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.

kinderoppas

Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE OMGEVING

Dienst in Het Spijk

maandag 4 juni

Pastor R. Rijk

De dienst begint om 14.30 uur.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.

Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve, waarbij iedereen welkom is.



De Lunette Coehoornsingel 3

Aanvang diensten 15.30 uur, na aflopmogelijkheid om samen koffie te drinken

01 juni	ds. W. de Bruin
08 juni	ds. I.M. Pijpers
15 juni	pastor D. Koldenhof
22 juni	pastor R. van Veen
29 juni	pastor R. Rij

Diensten in De Borkel, zaterdag 16.00 uur

09 juni	ds. D. Bargerbos
23 juni	pastor R. Rijk.

Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 uur tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 07 juni 2018	Ds. D. van Alphen-Ubbens
donderdag 14 juni 2018	Ds. C. Bochanen
donderdag 21 juni 2018	Ds. J. van Houwelingen
donderdag 28 juni 2018	Ds W. de Bruin

DE GEMEENTE BIJEEN

Bij de diensten

Zondag 10 juni pakken we de draad weer op van het evangelie van Marcus en lezen dan Marcus 3:20-35, waarin Jezus wordt aangevallen. Door welke geest of ongeest wordt hij eigenlijk gedreven? Er wordt gevraagd naar Jezus' identiteit. Hebben we van doen met een charlatan of is hier iemand van godswege onder ons aanwezig? Het is de vraag naar waarheid en het onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen wat heilzaam is en wat mensen onderuithaalt.



Zondag 13 mei, die in afwachting van Pinksteren wel wezen-zondag wordt genoemd ('Ik zal u niet als wezen achterlaten' naar Joh. 14:18) is onze kleindochter Silke in Eindhoven gedoopt.

Samen met de wijkpredikant ds. Elbert Grosheide werd de dienst geleid. Door de Kerkenraad en mijn collega werd me de ruimte gegund om onze kleindochter te dopen en vervolgens de dienst af te sluiten.

Het was een mooie dienst om als familie met elkaar te beleven en dat in een gemeente in een immense stad, waar zoveel gastvrijheid en vriendelijkheid op ons afkwamen.

In de aanloop tot deze dag kwam ik tot deze woorden bij wijze van wens en hoop voor onze kleindochter en breder voor de generaties na ons.

Bidden wij voor onze kleindochter Silke Kort die vandaag gedoopt wordt.

We bidden om inspiratie en inzet om een bewoonbare aarde aan onze kinderen na te laten.
ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

03 juni	medewerkers Havekediens met mmv Hans en Toos van 't Veld
10 juni	Homme Krol, Gerrie Diepenveen en Greet Tollenaar
17 juni	Joke Hogenkamp, Jan Bosma en Hannie Doevendans
24 juni	Gretha Bargeman, Toos Nijenhuis en Paul Zoerink

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Denk aan het volgende:

- lampen uit in de kerk en vitrinekast
- koffie apparaten uit
- ook de hoofdingang afsluiten.
- sleutel doorgeven aan de volgende groep



Bolina Aalderink, tel. 06-25516989

MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen

Op de Lunette (Zutphen) verblijft

- P. Tollenaar (afd. Hoornwerk)



In memoriam

Janna ter Avest - Blikman
' Bloemen zijn langs
elke weg te vinden,
maar het lukt niet altijd
er een krans van te vinden.'
(vrij naar Anastasias Grün.

Op 20 april kwam er een einde aan het lange leven van Janna ter Avest. Na maanden op bed te hebben gelegen, verlangend naar het einde dat telkens weer op zich liet wachten, sloot Janna in vrede haar ogen.

Er was gebeden, er was gezorgd, gesproken, en in een verward moment noemde ze nog haar eigen moeder met wie ze zich sterk verbonden voelde. Ze overleden op dezelfde dag, Janna en haar moeder.

Janna was een vrouw van haar tijd.

Hard werken op de boerderij, eerst thuis, zij als enigste meisje tussen haar broers, later bij haar schoonfamilie, de familie van Anton. En weinig praten of bepraten.

Dat brengt met zich mee dat verhalen en gedachten in je eigen hoofd blijven zitten, zonder dat je die bij de ander toetst. En juist dat toetsen is soms zo belangrijk. Drie kinderen werden Janna en Anton toevertrouwd, Gerrit, Berthie en Anja. Gerrit bleef de boerderij trouw, Berthie

en Anja vlogen uit om elders een opleiding te volgen.

Anton en Janna probeerde het geloof vorm te geven en door te geven. Samen bidden en bijbel lezen hoorde daarbij. Janna is ook scriba geweest en was betrokken bij organisaties die verbonden waren met de kerk.

Tijdens de afscheidsdienst, waarin Anja verhaalde over het leven van Janna, haar moeder, hebben we tevens de eerste 12 verzen van psalm 139 gelezen.

Misschien ben je als mens gesloten, er is er Een die je kent, die vertrouwd met je is. Met je gaan en met je komen. Op de Eeuwige mogen wij vertrouwen, vertrouwen als we angstig zijn, maar ook als we twijfelen of we het goed doen, of ons afvragen of we van betekenis zijn.

Vanuit dat vertrouwen heeft Janna zich ook overgegeven aan haar reis naar het land van Licht. Voor de kinderen is de zorg voor moeder ten einde gekomen. God zal zich over haar ontfermen.

Moge die gedachte tot troost zijn.
Correspondentieadres:
A. ter Avest, Haya van Somerenlaan 3, 3705 KW Zeist

Lieke Versluis
(kerkelijk werker Gorssel / Epse)



De Kerkenraad ontving per post bericht van het overlijden van Petronella Margrieta Westdorp-Van Hees, Gaanderij. Zij is overleden op 17 april 2018. We denken in dankbaarheid aan haar terug o.a. als een vrouw die in de toen nog Gereformeerde kerk Eefde-Gorssel actief was. Zij was ouderling en daarnaast was ze de buurvrouw van de asielzoekers die in de jaren 90 van de vorige eeuw in Eefde woonachtig werden. Haar man Rien knapte voor de asielzoekers de tuin wat op en plantte er Afrikaantjes. M.a.w. een vrouw die met humor ook in het leven stond ondanks de fysieke belemmeringen waarmee ze een weg moest vinden.

Correspondentieadres: Rien Voskamp,
Lomeijerplein 15, 7207 JE Zutphen

In memoriam

Albert Jan Dijkerman.

Op 3 mei overleed hij in de leeftijd van 81 jaar 'De Flierse' Flienderweg 20a.

Hij was de echtgenoot van de overleden Diny Dijkerman-Willemsen. Ab was groot van postuur en hij was groot in zoveel andere opzichten. Zijn kinderen roemden zijn zorgzaamheid; hij wilde er voor anderen zijn. Toegewijde vader en opa die aan zijn kinderen veel vertrouwen schonk en wij wilden dat op hun beurt niet beschamen. Hij volgde zijn kinderen op hun wegen, bezocht onvermoeibaar uitvoeringen en optredens van zijn muzikale kinderen en later werden de muzikale verrichtingen van de kleinkinderen trouw gevolgd en bijgewoond. Hij was de grote aanmoediger. Dat was hij in huiselijke kring en evengoed in andere verbanden zoals koren waarin hij met hart

en ziel zong, de kring van paardenliefhebbers, en in de buurt zocht en onderhield hij de contacten. Op betrekkelijk vroege leeftijd werd hij weduwnaar. Wat eerder Diny deed qua organisatie in huis en met het gezin ging hij nu zelf doen. Hij vervulde met verve de rol van gastheer bij hoogtijdagen zoals Kerst en verjaardagen en de jaarlijkse barbecue. Mij blijven bij zijn hartelijkheid en gastvrijheid als je hem bezocht of zomaar tegenkwam. Er was van alles te delen en te bepraten. Mij trof hoe hij ondanks de ernst van zijn ziekte en behandelingen de liefde voor het leven bewaarde en kon genieten van alle goede dingen en de liefde

die op hem afkwam van zijn gezin, familie en buurt. We kwamen bijeen op woensdag 9 mei in de kerk om hem te gedenken in dankbaarheid. En dat gebeurde volgens de bescheiden aanwijzingen van Ab zelf met veel muziek en zang. Maar er waren uiteraard ook woorden uit de kring van de kinderen; Els en Hanny verwoordden resp. in verhaal en gedicht wat zij aan hun vader hadden te danken en benoemden de warmte, vrolijkheid en gekkigheid die onder het huiselijk dak plaatsvonden. Dankbaarheid werd verwoord om wat hij ooit met Diny, zij samen als ouders, hebben gegeven aan liefde en stimulansen aan hun vier kinderen.

We lazen het evangelie van de zondag ervoor, Johannes 15:9-17, waarin Jezus zijn leerlingen aanbeveelt om de liefde hoog te houden en er voor elkaar te zijn. Waar zij liefde aan elkaar en

anderen betonen, daar is Hij in hun midden, onder ons aanwezig.

Zo sloot die lezing mooi aan bij alles wat in Ab ontvangen was.

De begrafenis vond plaats te Gorssel.

Correspondentieadres:
Fam. Dijkerman, 'De Flierse'
Flierderweg 20a, 7211 LP Eefde



In memoriam

Hessel Jannes Wijkstra

Op maandag 14 mei overleed hij in de leeftijd van 84 jaar (ongeveer een maand voor zijn verjaardag).

Begin mei werd Hessel fysiek ernstig getroffen en kon hij in veel opzichten niet meer de mens zijn zoals als wij hem kenden. Een grote schok was dit voor allen die hem lief waren, er waren zorgen over zijn toekomst te over.

Er was een dankdienst voor hem in onze kerk op vrijdag 18 mei. Dankdienst, omdat er veel was om dankbaar op terug te zien naar het Hessel's leven betreft. Hij zette zich in voor zijn Lydie, met wie hij innig verbonden was, en later voor de drie kinderen die hun werden geschonken. Hij was een familieman die zijn kinderen een goede toekomst wilde schenken, later kwam er de vreugde om de kleinkinderen met wie hij veel ondernam. Uit de kring van de kinderen werd naar voren gebracht wat zij aan hun

vader dankten en wat zij meenemen in hun eigen leven van wat Hessel als vader hen bracht. Hessel werkte in de krijgsmacht en wilde verder komen en ging de voor hem lastige studieweg om promotie te kunnen maken.

Dat is hem met taaie volharding gelukt. Hessel was een man waar je op kon bouwen. Hij heeft veel werk verricht voor de kerk, in de organisatie van de Rommelmarkten en vooral op het terrein van het drukwerk van kerkblad, geleve met alle vormende activiteiten op het kerkelijk erf en de orden van dienst. Nooit was hem en Lydie iets te veel. Ook op momenten waarop je liever niet kwam aanzetten met een orde van dienst, omdat er al zoveel te doen was.

Hessel had de instelling: als het moet gebeuren, dan moet het gewoon, zonder morren of gezucht. Zoiets blijft je bij en strekt tot voorbeeld.

Hessel was een familieman. Hij was ook een familieman waar het de gemeente betreft. Hij hoorde zo bij de familie van God, de gemeente van Christus, waarin hij warmte vond en zoveel warmte gaf door aandacht, een praatje. Hij was er altijd bij op de zondagen als de gemeente bijeen komt.

We hoorden woorden uit I Korintiërs 13, de trouwtekst van Lydie van den Bosch en Hessel Wijkstra.

Woorden die stonden op het bericht van overlijden: 'De liefde is geduldig en vol goedheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.'

Correspondentieadres:
Yserenstraat 57, 7211 BV Eefde.

ds. Arie Broekhuis

Komen en gaan – mutaties t/m 22 mei 2018

Ingekomen:

- Schoolstraat 16 7211 BC: de heer G.W. Kruis.

Verhuisd binnen de gemeente:

- Zutphenseweg 250, 7211 EX: mevrouw G.A. Nijenhuis – Oostenenk, naar Zutphenseweg 202, 7211 EK.

Vertrokken:

- De Wolzak 10 7211 AR: mevrouw A. van Beek – Vis, naar Zutphen.

Overleden:

- Op 17 april 2018: mevrouw P.M. Westdorp – van Hees, Gaanderij 15 7211 GD.
- Op 20 april 2018: mevrouw J. ter Avest – Blikman, Hoofdstraat 61a 7213 CS Gorssel.
- Op 3 mei 2018: de heer A.J. Dijkerman, Flienderweg 20a 7211 LP.
- Op 14 mei 2018: de heer H.J. Wijkstra, Yserenstraat 57 7211 BV.

Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.

Gert Kale

KERKENRAAD

Uit de Grote Kerkenraad van 15 mei 2018

In de Kerkenraadsvergadering is uitgebreid aandacht besteed aan het jaarverslag (juli-'16 t/m juni-'17) van onze predikant. De periode ligt al een tijdje achter ons maar het was toch goed om nog even terug te kijken. De conclusie van het verslag was dat hij nog steeds met plezier zijn werk doet, zeer te spreken is over het onderlinge samenwerken in alle geledingen, taakgroepen en colleges en blij is met de inzet van alle vrijwilligers. Er is besloten om het verslag ook voor de gemeentelieden beschikbaar te stellen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de scriba.

Vanuit de PKN (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland), hebben wij bericht ontvangen Dat zowel de Jaarrekening over 2017 van de Diaconie als de begroting voor 2018 van het College van Kerkrentmeesters zonder verdere opmerkingen of vragen zijn goedgekeurd. Speciale dank wordt uitgesproken voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt, niet alleen de (medewerkers van) de beide colleges maar zeker ook de kascommissie voor de onontbeerlijke controles.

Verder stond de vergadering in het teken van de voorbereiding van het gezamenlijke overleg van de Kerkenraden uit Gorssel/Epse en Eefde (22 mei), de gemeenteavond (30 mei) en een oproep aan de Taakgoeroepen en colleges voor input voor nieuwe Beleidsplan voor 2018-2022, alsmede de actualisatie van de website.

Rik Rook - scriba

COLLEGES

Diaconie

Collecteopbrengsten

22 april	€	124,67	Europa Kinderhulp
29 april	€	138,88	GOVOS Bolivia
			inclusief 15,35 van bezoek Intercitygroep 22-4
06 mei	€	96,00	PKN Missionair Werk en kerkgroei
13 mei	€	73,05	Stichting Hulphond

Collectiedoelen**Zondag 3 juni****Havekediens****Collecte bestemd voor de Pasma-manege****Pasma-manege verzorgt paardrijden voor mindervaliden**

Paardrijden is als sport uitermate geschikt voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het evenwicht, de coördinatie, het reactievermogen en de ontspanning worden gestimuleerd. De omgang met het paard of de pony heeft bovendien een gunstige invloed op de ontwikkeling van met name jongeren. De stichting stelt zich ten doel deze vorm van paard- en ponyrijden voor die doelgroep, zowel ouderen als jongeren, te bevorderen. Ingrid van Dijk zal ons hierover meer vertellen tijdens de dienst.

Als extra staat er een melkbus na de dienst dit is i.v.m. extra kosten die gemaakt worden voor deze dienst in de openlucht: geluidsinstallatie, muziekvereniging, band en attentie voor de gastvrouw, extra koffie/thee, kinderprogramma.

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL14 INGB 0002 1440 50 t.n.v. Stichting Paardrijden Gehandicapten, o.v.v. collecte Havekediens.

(of via onze diaconie: NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v. Pasma manege.)

**Zondag 10 juni Werelddiaconaat: bijenhouden in Guatemala**

Bijenhouden biedt jongeren een toekomst. Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie *Vredescentrum Barbara Ford* biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken.

De organisatie brengt de jongeren vervolgens

samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.

Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten.

U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. Bijen Guatemala.

Zondag 17 juni Binnenlands Diaconaat: inloophuizen als rustpunt

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken.

Waar even op adem gekomen kan worden. De meeste mensen hebben veel meegemaakt. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook veel vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn.

Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften ter plaatse.

Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland zoals inloophuizen.



U kunt ook zelf een gift overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Binnenlands diaconaat.

Zondag 24 juni Kerk in Actie: Rohingya

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in het arme Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige leger in Myanmar. Ruim 70 procent van de vluchtelingen zijn kinderen, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen.

Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in het vluchtelingenkamp Cox's Bazar. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten.



In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.

Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Aanhoudende regen en cyclonen dreigen nu de tenten weg te spoelen. Steun de vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh door uw gebed en een financiële bijdrage. Maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het projectnummer 'N000703'. Warm aanbevolen!

Kerkrentmeesters

Collectiedoelen 2^e rondgang

03 juni	Havekediens, Pasmaanmanege
10 juni	Plaatselijk Pastoraat
17 juni	Ned. Bijbelgenootschap
24 juni	Beeld en geluid

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat en Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Impressie vanuit de niet meer zo rosse buurt

Dinsdag 24 april was er een excursie van gemeenteleden naar Amsterdam.

Vanuit de Taakgroep Pastoraat had ik n.a.v. een artikel in het Ouderlingenblad over het werk van de St. De Regenboog de suggestie gedaan aan de Taakgroep Ontmoeting & Inspiratie dit te organiseren.

Zo werken de Taakgroepen in onze gemeente mooi samen.

De Regenboog biedt n.l. de mogelijkheid met een ex-drugsverslaafde een inkijkje te krijgen in de wereld van daklozen en drugsverslaafden. Met een tiental betrokken we per trein (Groene kerk) naar Amsterdam.

We werden ontvangen in een mede door de Regenboog opgezette etablissement nabij Amsterdam CS. Onze gids was Frank die in een bijna niet bij te houden tempo ons vertelde over zijn 'eerste' leven en een en andermaal zijn verwondering erover uitsprak dat hij nog levend

rondloopt. Zijn ongepolijste woordenstroom werd nu en dan gelardeerd met pittige uitspraken die ik maar niet herhaal en anders zou de censuur van de redactie wel optreden.

We liepen de buurt wat rond, rondom de Oude kerk waar ooit J. Pzn. Sweelinck werkte, hier en daar bordelen, dan weer een raambiljet met de tekst: "Van der Laan heeft ons werk afgepakt" en, echt waar: een kinderdagverblijf met een stalen deur pal naast een bordeel.

Het relaas van Frank maakte indruk op ons. We hoorden de ellende die verslaving en drugstoerisme teweegbrengen en hoe levens voorgoed vernietigd of bijna vernietigd worden en zijn.

Ik kwam zelf onder de indruk van de grote operatie die het gemeentebestuur van de stad destijds met hulp van politie en justitie heeft opgezet om dit deel van Amsterdam weer enigszins leefbaar te maken. Hoewel: het toerisme heeft daar wel een schaduwzijde voor de bewoners aldaar. Het is een illusie te denken dat met die 'schoonmaak' de drugsproblematiek uit de wereld is geholpen. Het kan niet anders dan dat de handel zich heeft verplaatst. Met o.a. vragen daarover gingen we naar huis.

We mogen best trots erop zijn dat de kerk destijds met ds. Douwe Wouters als pionier dit werk van de Regenboog heeft gesteund en dat de kerk present is aan de rand van de samenleving.

Dank aan de taakgroep Ontmoeting & Inspiratie die dit allemaal heeft georganiseerd.

Ds. Arie Broekhuis

DIVERSE BERICHTEN

Nieuws uit de Wereldwinkel

Juni: Vaderdag en geslaagd!

Bijna Vaderdag en nog geen idee waarmee je vader (of opa) een plezier kunt doen?

Hier volgen een paar ideetjes.

Zeepkoord: verschillende soorten zeepjes aan een koord, handig voor onder de douche en met verschillende geuren.

Alle zeep van Soap-n-Scent is gemaakt van geitenmelk, met natuurlijke ingrediënten en vrij van dierlijke vetten.

Boeddha's alleen iets voor vrouwen? Wij hebben ook 'stoere' yogi's in een mooie donkere kleur, die gasten met gebogen hoofd verwelkomen. Of lachende 'yogis', die het geluk hebben gevonden en dat uitstralen.

Bureauzet van mooi acaciahout voor papier, visitekaartjes, briefopener, pennen en andere benodigheden. Speelkaarten of dominospel in een doos van dezelfde acaciahoutsoort. Ook handige briefopeners van hout met ajour. Kleine boekjes met passende teksten drukken uit wat je voor hem voelt, als je dat zelf niet zo goed verwoorden kan.

Voor de zoetekauwen hebben we reepjes met sesam en met nougat, mini Tony chocoladereepjes (ook grote plakken!), snoepjes met koffie- of mintsmaak.

Alles zoveel mogelijk gemaakt met biologische ingrediënten. Voor onderweg - in de auto of op de fiets - zo'n handige dopperfles voor water of een vruchten-drankje, makkelijk met één hand te bedienen.



Voor de scholieren die de school gaan verlaten geldt hetzelfde: kies iets lekkers of een origineel cadeautje met een passende kaart of boekje erbij om je leraren en leraressen te bedanken: mooi ingepakt en uit de Wereldwinkel (= gemaakt met respect voor mens en milieu), daar scoor je altijd mee!

Op de toonbank staan deze maand potjes met zeezoutmix. Een bijzondere variant van zeezout met met kokos, citroen en koriander. Past heel goed bij aziatische gerechten. Met forse korting.

Kom kijken en genieten aan de Schoolstraat 17A. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur, zaterdag van 9:00 - 16:00 uur. Telefoon 518662.

**Wereldwinkel, dé fairtrade
cadeauwinkel van Nederland**

ACTIVITEITEN

Koffieconcert

Het laatste koffieconcert van het seizoen wordt op 10 juni gegeven door het gospelkoor *Inspiration* uit Vorden.

Het gezelschap bestaat uit bijna 30 zangers en zangeressen en begon in 1975 onder de naam Interchrist. Met de komst in het jaar 2000 van de huidige dirigent Piet Piersma veranderde de naam in het tegenwoordige *Inspiration*. Niet alleen het koor begon in 1975, datzelfde geldt ook voor de loopbaan van de dirigent die dit jaar 43 jaar leiding geeft aan verschillende koren. Er wordt regelmatig opgetreden in de omgeving met liederen die meerstemmig a capella dan wel met orkest-band worden uitgevoerd.

In Eefde zingt het koor 10 Engelstalige liederen waaronder "The world's been a-waitin so long", "There is a redeemer", "Because we believe" en tenslotte "Agnus Dei".

Een foto van het koor tenslotte ziet u begin juni in de lokale pers.

Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar om kwart over elf, waarna het concert op 10 juni om half 12 twaalf begint. Opnieuw geldt: Denk om de collecte bij de uitgang. Dan kijken we ook nog even terug: Op 6 mei speelde het accordeonorkest VIOS uit Harfsen, dat met een flinke bezetting naar de kerk was gekomen. De muzikanten lieten horen dat ze in vergelijking met enige jaren terug duidelijk aan kwaliteit hebben gewonnen. Een succesvol concert, voor herhaling vatbaar.

En dan als laatste het eerste concert van het komende seizoen dat op de tweede zondag in oktober traditioneel geopend wordt door het mannenkoor IJsselstreek o.l.v. Gerrit te Rietstap.

Rest ons nog om u een plezierige en mooie zomer te wensen.

Namens de Commissie koffieconcerten,
Koos Ornée

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Bron: Kerkblad Ontmoeting

De kerk krijgt kleur

De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen. De dominante kleur van onze kerk is wit. Niet verwonderlijk voor een kerk in Nederland: de meeste Nederlanders zijn blank. De laatste decennia is dit sterk aan het veranderen. In de meeste grote steden groeit het aantal niet-blanke Nederlanders sterk. Onze samenleving verkleurt vooral door de vele nieuwe Nederlanders. Iets meer dan de helft van deze nieuwkomers zijn christen! Hierdoor verkleurt de christenheid in Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking.

Deze verandering werd even zichtbaar bij de laatste Passion in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 kerkgemeenschappen, verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker dan protestantse gemeenten.

Deze ontwikkeling is verheugend. De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort, maar de doop verbindt christenen met elkaar.

Ds. René de Reuver, scriba Generale Synode PKN

De bijbel in 20 nieuwe talen

In 2017 is (een deel van) de bijbel voor het eerst beschikbaar gekomen voor 14 miljoen mensen die samen 20 verschillende talen spreken. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, waaronder het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), in zijn jaarverslag over 2017.

In zeven van die 20 talen - gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam - is nu de complete bijbel beschikbaar.

In vier talen kwam het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten in 49 talen afgerond, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen.

De complete bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. Nog 209 miljoen mensen hebben echter nog geen bijbel in hun eigen taal, dus het werk gaat door!

Jaarverslag 2017 NBG

Hart & Ziel

In het nieuwe televisieprogramma *Met hart en ziel* worden verhalen verteld van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Presentatrice Joanne Bijleveld ontmoet gedreven mensen die hun geloof op originele wijze concreet maken: hartverwarmende verhalen uit het hele land. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met de Protestantse Kerk.

Joanne: "Elke dag zijn er mensen die zich met passie inzetten om mensen te verbinden met God, de kerk en elkaar. Dit zijn verhalen van doorzettingsvermogen, creativiteit en liefde. Ik ga op zoek naar deze grote en kleine verhalen in het land."

De uitzendingen zijn te zien op dinsdag om 16.10 uur op NPO 2.

Bron: woord&weg

101 Gebeden voor elke dag

Het vinden van de juiste woorden om gebeden uit te spreken is niet altijd even eenvoudig. De bundel *Ladders naar de hemel* van Alfred C. Bronswijk bevat woorden voor allerlei momenten en gelegenheden: zegenbeden, smeekbeden en dankgebeden, gebeden over geloven, leven en vertrouwen. Prijs € 12,99, ISBN 978902352268, uitgeverij Boekencentrum, te bestellen via de boekhandel. *Bron: Woord & weg mei*



Actie Warm Hart:



Elk jaar geeft NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving.

Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu, het kan ze € 10.000,- opleveren! In de afgelopen maanden hebben onze leden hun favoriete goede doel ingediend. Deze zijn in het overzicht te zien.

Uit deze goede doelen worden vijf doelen geselecteerd op basis van de meeste stemmen. Vervolgens kijkt een jury naar deze inzendingen en kiest de drie beste doelen uit als winnaars.

De drie goede doelen met de meeste stemmen winnen respectievelijk € 10.000,- € 5.000,- of € 2.500,-.

Wat kunt u doen?

U kunt deze goede doelen op twee manieren steunen. Ga naar ncrv.nl/actiewarmhart

1) Door te stemmen

Kies voor het goede doel dat u het meest aanspreekt en klik op *stem nu*
 Vul uw mailadres in en bevestig uw stem aan de hand van de mail die u van ons in uw mailbox ontvangt,
 Stemmen kan maar 1x per doel per mailadres.

2) Door lid te worden van de NCRV en daarmee te doneren

Kies voor het goede doel dat u het meeste aanspreekt en klik op de button
HELP OOK MEE
 Vul hier de gevraagde gegevens in en uw € 10,- lidmaatschapsgeld zetten wij om in een donatie van € 20,-
Bron: NCRV-gids

Agenda

Dinsdag 5 juni, 19.30 uur, voorbereiding Startdienst II, Goedhartkamer

Dinsdag 12 juni, 19.30 uur Kleine Kerkenraad, Goedhartkamer

Colofon

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 19 juni 2018 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Hennie v.d. Burg, Luunhorststraat 13** te Eefde. Artikelen kunnen gemaïld worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaïld hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 21 juni 2018 om 09.00 uur** redactievergadering bij **Jannie Zoerink**
N.B. betreft aanleveren kopij voor juli en augustus

het rooster voor Kerkvenster 2018

Inleverdatum kopij	Redactievergadering	Nietdatum
dinsdag 19 juni 2018	donderdag 21 juni 2018	donderdag 28 juni 2018
ivm vakantietijd geen uitgave van Kerkvenster		
dinsdag 21 augustus 2018	donderdag 23 augustus 2018	donderdag 30 augustus 2018
dinsdag 18 september 2018	donderdag 20 september 2018	donderdag 27 september 2018



Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

