

Kerkvenster

zomer 2016



Juli & Augustus Fljne vakantie!

PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

ONTMOETINGSKERK, SCHURINKLAAN 1, 7211 DD EEFDE TEL. 0575-546349

KERKDIENTEN

Elke zondag: 10.00 uur.
Koffiedrinken na de dienst: 2^e en 4^e zondag van de maand.
Kinderopvang: vraag de kosten voor de dienst
Auto-Ophaaldienst: melden voor zaterdag 10.30 uur, of eerder.
zie Dienstenrooster

PREDIKANT

Ds. A. Broekhuis, e-mail: abroekhuis@hetnet.nl
Hoefijzer 15, 7232 DW Warnsveld tel. 540006
opbeltijd: 09.00-09.30 uur (ma t/m vrij). Vrije dag: zaterdag

KERKENRAAD

Voorzitter: Dhr. Y. Groeneveld, e-mail: [ymtegroeneveld@kpnmail.nl](mailto:yntegroeneveld@kpnmail.nl)
Scheuterdijk 31, 7211 ES Eefde tel. 470999
Scriba: Dhr. R. Rook: tel. 541509
Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde
e-mail: scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com
Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde

CANTOR-ORGANIST

Dhr. W.H. van Helden e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738
Dhr. B. de Boer: e-mail broerdb@planet.nl
Harfsensesteeg 21, 7217 MG Harfsen, tel. 431740

KOSTER

Mw. M. (Margarethe) Massink e-mail: madmassink@kpnmail.nl
Kosterstelefoon: tel. 06-15432024

GOLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Dhr. EW. Brouwer, e-mail: brouwer.ew@gmail.com
Teenkgweg 4 7211 EV Eefde tel: 542430
Secretaris: Mw. M Dolman- te Loo e-mail: dolman@kickmail.nl
Vullershof 14, 7211 NC Eefde tel: 541318
Ontvanger Protestantse Gemeente Eefde:
Mw. M.M.G. Bockting-Middelbrink e-mail mbockingPGE@hetnet.nl
Dortherdijk 15, 7215 LC Joppe tel. 494009

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Mw. T. van 't Veld: e-mail: toosenhans2@hotmail.com
tel. 540394
Secretaris: Mw. E. Meijer. e-mail: eelkehinkmeijer@ziggo.nl
tel. 846638
Penningmeester: Dhr. J. Bosma, e-mail: j.l.bosma@freeler.nl
Tel.: 0644500157

PASTORAAT EN EREDIENST (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling):
Dhr. J. van Raamsdonk, e-mail: ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven aan de redactie?

kerkvenster.eefde@gmail.com

ONTMOETING EN INSPIRATIE (TAAKGROEP)

Voorzitter: Mw T. Kale-de Vries., e-mail: g.kale@versatel.nl
Kapperallee 73 7211 CC Tel. 511819

KERK EN SAMENLEVING (TAAKGROEP)

Voorzitter (ouderling): Dhr. R. Rook, e-mail: rikrook@telfort.nl
Scheuterdijk 21, 7211 ET Eefde tel. 541509

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN EEFDE-DESSAU

Voorzitter: dhr. J. van Raamsdonk, e-mail : ko.vanraamsdonk@live.nl
Boedelhofweg 57, 7211 BP Eefde tel. 513637

WERKGROEP HONGARIJE

Voorzitter: Dhr. J. Strijker, e-mail: StrijkerJ@cs.com
Kokstraat 2, 7211 AP Eefde tel. 514828

BLOEMENCOMMISSIE (VOOR DE EREDIENST)

Mw. T. van Helden, e-mail: whvanhelden@online.nl
Van Suchtelenstraat 48, 7203 DG Zutphen tel. 519738
Mw. N. Roeterdink, e-mail: h.roeterdink@compaqt.nl
Quatre Brasweg 22, 7211 LJ Eefde tel.540976

BLOEMENFONDS (VOOR GEMEENTELEDEN) EN VERJAARDAGSFONDS

Mw. R. van Bosheide, e-mail: r.vanbosheide@upcmail.nl
Teenkgweg 14, 7211 EV Eefde tel. 540296

KOFFIECONCERTCOMMISSIE

Mw. B. Dijkerman, email: dijke112@planet.nl tel. 541012
Reeverdijk 6B,7211 LW Eefde

COLLECTEMUNTEN

Mw. C. Brouwer e-mail carlabrou@hotmail.com
telefonisch te bestellen tel. 542430
Als de betaling binnen is van uw bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

KERKELIJKE ADMINISTRATIE:

Dhr. G.J. Kale, e-mail: gtkadevr@gmail.com
Kapperallee 73, 7211 CC Eefde tel. 511819

COMMUNICATIE (TAAKGROEP)

Contactadres: Dhr. H. Krol, e-mail: hommekrol@kpnmail.nl
Scheuterdijk 37, 7211 ES Eefde tel. 540609

KERKVENSTER

kerkvenster.eefde@gmail.com

Redactie: Mw. H. v.d. Burg,
Redactieadres: Luunhorststraat 13, 7211 EW Eefde tel. 511610
Eindredactie Mw. J. Zoerink tel. 511989
Dupliceren: Fam. Wijkstra, Yserenstraat 57, 7211 BV tel. 540220
Bezorging: Dhr. H. Hagelstein tel. 540208
Bezorging: digitaal: Dhr. W. Bieleman
kerkvensterdigitaal@gmail.com

KERKBRIEF

SAMENSTELLING: Dhr. W. Volkers, e-mail: w.volkers@kpnmail.nl
Nachtegaalstraat 1B, 7211 GM Eefde, tel. 512610

WEBSITE ONTMOETINGSKERK:

beheerwebsite@ontmoetingskerk-eefde.nl
Beheerder: Dhr. J. W. Aalderink tel. 548830

REKENINGNUMMERS

Ver. Protestantse Gemeente Eefde	ING	NL25 INGB 0003 1649 71	Kerkbalans & Vrijwillige bijdrage
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL12 RABO 0301 4160 87	Collectemunten
Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL02 RABO 0322 3025 01	<u>t.g.v.: altijd doel/reden vermelden:</u>
bloemen voor gemeenteleden, bloemen voor de eredienst, Werkgroep Eefde-Dessau, Werkgroep Hongarije			
Diaconie Protestantse Gemeente Eefde	Rabobank	NL79 RABO 0322 3006 30	
Concertcomm. Protestantse Gem. Eefde	Rabobank	NL21 RABO 0386 7181 13	

KERKVENSTER, AUGUSTUS 2016

Hoe 'groen&gelovig' zijn wij? Je hoeft niet katholiek te zijn om paus Franciscus sympathiek en wijs te vinden. Hij noemt zich naar Franciscus, de heilige van wie we de sterfdag allemaal kennen: Dierendag. Nee, de paus preekt niet voor de vogels, zoals die middeleeuwse Franciscus, maar hij schreef wel een haarscherpe én hartstochtelijke brief over hoe we omgaan met de natuur. Een vervelende brief is het ook. Want, zegt hij, ook onze gemeente moet zich ecologisch bekeren. 'Nou nou. Is het echt zo erg?'

We hebben een "ecologische bekering" nodig, zegt de paus. Dat zijn grote woorden waar we niet zo van houden. Dat is beschamend en ingewikkeld en het doet pijn. Dus denken we liever dat het wel meevalt. Maar de paus zegt het niet zo maar. We moeten de moed hebben om de pijn van de aarde tot onze pijn te maken, zegt hij. De pijn van uitbuiting van mensen, vervuiling van lucht en water en bodem, uitstervende diersoorten en van droogte door klimaatverandering. "De schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde zijn de schreeuw van God zelf".

Helaas, aldus de paus, moeten we van de overheid weinig verwachten. De politiek danst naar de pijpen van de markt: het bedrijfsleven, de banken en de technologie. Dus blijft "alles wat broos is, weerloos ten opzichte van die vergoddelijkte markt". Nodig is, zegt de paus een "integrale ecologie", die tegenwicht kan bieden tegen die drie-eenheid van markt, technologie en financieel systeem.

Ecologische opvoeding

"Veel moet veranderen, wij zelf het meest". Alweer zo'n stevige uitspraak, waarna de paus pleit voor een nieuwe levensstijl. Zoiets als minder autorijden en vliegen, minder vlees eten en energie gebruiken, consuminderen. Da's lastig en impopulair, het snijdt in het comfort waar wij aan gewend zijn. Een nieuwe

levensstijl... wij hoeven toch geen boomknuffelaars te worden?

Toch laat de paus ons niet met rust als we zulke gedachten hebben. Voor die nieuwe levensstijl is een 'ecologische opvoeding en spiritualiteit' nodig. Pas dan kunnen, willen en durven we veranderen. Denk maar, zegt de paus, aan die heilige Franciscus. Juist omdat die zich diep met God verbonden voelde, was hij ook hecht verbonden met alle schepselen. Franciscus noemde de aarde zijn zuster – óók door God geschapen – en moeder, want ze omarmt en voedt ons.

Dat zijn woorden die mij aanspreken. Ik heb het zelf wel eens ervaren: aan de rand van een bos, berg, akker of zee kan ik me zomaar verbonden voelen met al wat er om me heen leeft. Wij staan niet boven de andere schepselen, maar tussen hen in, voel ik dan. We zijn voor ons drinken, eten en ademen totaal afhankelijk van de schepping. Dat besef zijn wij in ons stadse leven kwijtgeraakt. Nu de schepping lijdt aan milieuvervuiling en natuurvernietiging, zagen we dus aan de tak waar we zelf op zitten. We hebben een ecologische opvoeding en spiritualiteit dus echt nodig.

Maar hoe ziet dat er dan uit? Alle begin is even wennen, maar wij zijn niet de eersten die ermee aan de slag gaan. Zo'n 90 kerken noemen zich al 'Groene Kerk' (www.groenekerken.nl). Op hun website vindt u ook de 'Toolkit Duurzaam Kerkbeheer' met een schat aan praktische tips. En voor veranderingen die we stapje voor stapje thuis maar ook in de kerk kunnen doorvoeren is er een 'Duurzame bucketlist'. U kunt 'm vinden via Micha Nederland <http://www.michanederland.nl/micha10/schepping-2/> Scroll naar onderaan de pagina.

Hoe 'groen&gelovig' willen en durven wij in Eefde als gemeente te zijn?

Trudy Aalderink
(Met dank aan Pieter Siebe de auteur van bovenstaand artikel dat verscheen in de Groene Kerken-nieuwsbrief)

DIENSTEN IN DE ONTMOETINGSKERK AAN DE SCHURINKLAAN JULI/AUGUSTUS 2016

datum en tijd	31 juli 2016 10.00 uur	7 augustus 2016 10.00 uur	14 augustus 2016 10.00 uur
voorganger	ds. A. Broekhuis	ds. A. Broekhuis	hr. Brouwer, Rouveen
bijzonderheden	dienst van Schrift en Tafel		
kleur	Groen	Groen	Groen
diaconale collecte	Artsen zonder Grenzen	Diaconaal Quotum	War Child
2^e collecte	Kerkinterieur	Plaatselijk Pastoraat	Kerk in Actie
auto ophaaldienst	H.J. Zoerink Tel. 06-53143179 / 511989	E. van Zeijts Tel. 511516	T. van Helden tel. 519738

datum en tijd	21 augustus 2016 10.00 uur	28 augustus 2016 10.00 uur	
voorganger	ds. mevr. A. de Hoop, Warnsveld	ds. A. Broekhuis	
bijzonderheden			
kleur	Groen	Groen	
diaconale collecte	Kerk in Actie Zending	Eardrop	
2^e collecte	Plaatselijk Kerkenwerk	Kerkelijk Quotum	
auto ophaaldienst	A. Aalderink Tel. 514151	H.J. Zoerink Tel. 06-53143179 / 511989	

Mensen die opgehaald willen worden, kunnen zich melden voor 10.30 uur op zaterdag.

kinderoppas Naar behoefte regelen wij graag opvang voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Wilt u dit voor de dienst melden bij de koster?

DIENSTEN IN DE OMGEVING
Dienst in Het Spijk

Maandag 1 augustus

Ds. G.W. van der Brug

De dienst begint om 14.30 uur.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie.
Voor bewoners van Spijk-Bungalows en Spijk-Hoeve,
waarbij iedereen welkom is.



Diensten in De Borkel

zaterdag 13 augustus mevrouw T. in 't Hof
 zaterdag 27 augustus ds. A. Broekhuis

Middagpauzediensten

Iedere donderdag is er van 12.15 tot 12.30 uur een oecumenische middagpauze-dienst in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10 te Zutphen.

donderdag 28 juli 2016 ds. mevrouw I. Bultjes-Faber
 donderdag 04 augustus 2016 ds. mevrouw D. van Alphen-Ubbens
 donderdag 11 augustus 2016 ds. G.W. v.d. Brug
 donderdag 18 augustus -2016 ds. W. Stolte
 donderdag 25 augustus 2016 pastor mevrouw G. Pols

Radio Kerkplein

Uitzendingen: via de radio (106.1 MHz) en via de kabel (93.6 MHz).

Iedere zondag van 10.00 tot 13.00 uur met om 10.08 uur Kinderverhaal, om 10.20 uur Rotondemuziek, om 10.50 uur Plusminus en om 11.08 uur Klassiek kwartier.

De programma's zijn tot een week na uitzending te beluisteren via: www.B-FM.nl

Zondag 31 juli 2016

Gesprek van de zondag: Serie vriendschapsbanden: Interview met Martin Mannak over zijn fietstocht in Oeganda voor een christelijke kerk aldaar

Kerkdienst komt van de: Baptistengemeente, voorganger: br. T. Bennik, Arnhem

Zondag 7 augustus 2016

Gesprek van de zondag: Serie vriendschapsbanden: Interview met Anja Derksen over Villa Sandino, Nicaragua

De kerkdienst komt van het Leger des Heils

Zondag 14 augustus 2016

Gesprek van de zondag: Serie vriendschapsbanden: Interview over de partnergemeente van de Protestantse Gemeente Warnsveld in Stendal, Duitsland

De kerkdienst komt van de Ontmoetingskerk in Eefde, voorganger: de heer Brouwer, Rouveen

Zondag 21 augustus 2016

Gesprek van de zondag: Serie vriendschapsbanden: Interview met Lies van der Brug over onze partnergemeente van voorheen, Tartu, Estland

De kerkdienst komt van de Protestantse Gemeente Warnsveld, voorganger: ds. E. Diepeveen

Gebed in de vakantie

*God, Heer van de schepping,
 help mij om vakantie te nemen,
 om mij even los te maken
 van het werk,
 van de verplichtingen,
 de zorg om anderen,
 de verantwoordelijkheid,
 de dagelijkse beslommeringen.
 Leer mij de gehaastheid af,*

*dat ik rust vind,
 stilte,
 ruimte om te bidden.
 Om te zien wat er ligt
 op de bodem van mijn ziel,
 en uw stem weer te horen
 Amen*

Maarten Diepenbroek
 lid van de Werkgroep Eredienst Dienstencentrum
 PKN

Leesrooster

juli			
zo	24	Lucas 11:1-13	Gebedskracht
ma	25	Lucas 11:14-26	Wie hoort bij wie?
di	26	Lucas 11:27-36	Voorbeelden
wo	27	Lucas 11:37-52	Scherpe discussie
do	28	Lucas 11:53-12:12	Veiligheid
vr	29	Lucas 12:13-21	Toekomstgericht
za	30	Prediker 1:1-11	Kringloop
zo	31	Prediker 1:12-2:11	Onderzoeksmethode
augustus			
ma	01	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
di	02	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
wo	03	3:16-4:6	Wat is de zin van het bestaan?
do	04	Prediker 4:7-12	Niet alleen
vr	05	Prediker 4:13-5:8	Beloofte maakt schuld
za	06	Lucas 12:22-32	Goede zorg
zo	07	Lucas 12:33-40	Wees voorbereid
ma	08	Lucas 12:41-48	Trouwe dienst
di	09	Hebreeën 11:1-12	Navolging gevraagd
wo	10	Hebreeën 11:13-22	Bij wie voel jij je thuis?
do	11	Hebreeën 11:23-40	Kijken naar Mozes
vr	12	Hebreeën 12:1-13	Ga je graag naar school?
za	13	Psalm 70	Dringend gebed zo.
ma	15	Lucas 13:1-9	Oorzaken en gevolgen
di	16	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt
wo	17	Prediker 6:1-12	wat heb je er anders aan?
do	18	Psalm 74:1-12	Pleidooi van Asaf
vr	19	Psalm 74:13-23	met argumenten ondersteund
za	20	Lucas 13:10-21	Goed doen op sabbat
zo	21	Lucas 13:22-35	Wie gered worden
ma	22	Hebreeën 12:14-29	Vurig geloven
di	23	Hebreeën 13:1-25	Laat je leiders niet lijden
wo	24	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
do	25	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
vr	26	Prediker 8:1-15	Het leven is eindig
za	27	Prediker 8:16-9:12	Levensgenieters
zo	28	Lucas 14:1-14	Prioriteiten stellen
ma	29	Lucas 14:15-24	Uitnodigingen
di	30	Psalm 113	De Heer helpt je
wo	31	Psalm 9:13-10:7	Schijn bedriegt

DE GEMEENTE BIJÉEN**Bij de diensten**

Op zondag 31 juli met de viering van de Maaltijd/Eucharistie – lopende vorm – en zondag 7 augustus lezen we in principe verder in het evangelie van Lucas. In het lange hoofdstuk 12 dat over deze zondag is verdeeld is het opvallend dat Lucas veel woorden besteedt aan het thema rijkdom en hebzucht. Daarin onderscheidt Lucas zich van de andere evangelisten. Vermoedelijk had Lucas van doen met lezers voor wie rijkdom een verzoeking kon betekenen.

Jezus vraagt van ons vooral niet te hechten aan wat wij bezitten. ‘Loslaten’, klinkt het vaak modieus onder ons. Wat een opgave voor ons om steeds weer te onderscheiden tussen ‘hebben’ en ‘zijn’.

ds. Arie Broekhuis

Koffie/thee drinken na de dienst van zondag

Zondag 14 augustus

Greet Tollenaar, Diny Wagenvoort en Dirkje van Zeijts

Zondag 28 augustus

Klaske Santema, Hannie Doevendans en Joke Hogenkamp

I.v.m. de voorbereiding wordt een ieder verwacht om 9.15 uur aanwezig te zijn.

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen.

Greet Tollenaar, tel. 540861

MEELEVEN

Opgenomen in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen

In het Gelre ziekenhuis Zutphen verblijven:

- De heer T. Wilgenhof, Nachtegaalstraat
- Mevrouw A. de Pater- van Overbeeke, Ensinkweg

Thuis

Weer thuis na verblijf in Tolzicht, Brummen:

- Mevrouw L.J. Bruijnes, Boedelhofweg

Weer thuis na verblijf in Gelre ziekenhuizen:

- De heer M.J. Ornée, Almenseweg
- De heer W. Volkers, Nachtegaalstraat
- Mevrouw A. Nijenhuis-Wiltink, Yserenstraat
- Mevrouw Van Wijhe, Korenbloemweg die nu voor revalidatie verblijft op de Lunette (afd. Bastion)
- De heer Van Wijhe, Korenbloemweg

Overleden

Op 15 juli is overleden Deliane van Leeuwen, Coehoornsingel 3, Zutphen.
In een volgend kerkblad zal aan haar een in memoriam gewijd worden.

ds. Arie Broekhuis

Bedankje

Ik wil u op deze wijze bedanken voor de manier waarop u met Greet en mij met kaarten, bloemen, bezoeken en telefoontjes meegeleefd hebt tijdens mijn ziekte.
Het was hartverwarmend.

Nogmaals heel hartelijk dank, ook namens Greet.

Piet Tollenaar

Bij dezen wil ik jullie, mede namens Hentje, heel hartelijk bedanken voor alle aandacht en attenties die we hebben ontvangen, in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en nu weer thuis. Sinds dinsdagmorgen 12 juli ben ik weer thuis. Het gaat goed, maar de energie moet nog terugkomen.

Binnenkort volgt er nog een dagopname in het ziekenhuis te Apeldoorn.

Nogmaals dank-je-wel.

Wim Volkers

Komen en gaan – mutaties t/m 19 juli 2016

Nieuw ingekomen:

- Elzerdijk 50 7211 LT: de heer en mevrouw J.H. van den Brink-van Nijhuis.

Uitschrijving hersteld, weer opgenomen in het bestand:

- Havekerweg 3 7211 DA: de heer H.W. Feith.

Vertrokken:

- Scheuterdijk 21 7211 ER: de heer J.J.W. Rook, naar Arnhem.

Verhuisd binnen de gemeente:

- Julianalaan 22 7211 GT: mevrouw B.M. Lubberding-Ruijsch, naar Zutphenseweg 306 7211 EZ.
- Stoomdijk 1 7211 EK: de heer M. Lok, naar Korenbloemweg 17 7211 DN.

Overleden:

Op 15 juli 2016: mevrouw D. van Leeuwen, Coehoornsingel 3/402 7201 AA Zutphen.
 Stuur bij wijziging van uw gegevens ook de administratie van de kerk een bericht:
 Kapperallee 73, 7211 CC Eefde. Tel: 511819, e-mail: g.kale@versatel.nl.

G.J. Kale

KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad van juni

De laatste vergadering voor de vakantie vond plaats op 7 juni. Door afwezigheid van Ko en Rik waren we maar met een klein gezelschap. Daarom werd besloten de bespreking van de notitie van de voorzitter over duurzaamheid aan te houden tot de volgende vergadering, evenals de notulen van 9 maart. Natuurlijk werden wel de actiepunten doorgenomen en gelukkig was het meeste keurig afgewerkt.

Voor de vertegenwoordiging van onze kerkgemeenschap naar buiten toe is niet altijd de nodige man-/vrouwkracht aanwezig:

Een avond in de regio over het 'Kerk 2025' valt samen met onze geplande gemeenteavond;

Voor het afscheid van ds. Sluis uit Zutphen zal onze predikant een briefje sturen;

Voor het afscheid van kerkelijk medewerker in Laren, Pauline Kramer, zal een gemeentelid gevraagd worden de Kerkenraad te vertegenwoordigen

In de vergaderingen van de werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen zal Toos worden vervangen door Ymte.

Op de gemeenteavond komen alle taakgroepen aan bod en inventariseren we alle opmerkingen over de nieuwe inrichting van de kerkzaal, naast de paar die schriftelijk zijn binnengekomen. De opmerkingen worden meegenomen en aan de HIK gegeven. Daar kan dan een voorstel uitkomen aan de Kerkenraad voor nadere verfijning, of argumentatie waarom niet.

Er gaan steeds meer stemmen op om wekelijks na de dienst gezamenlijk koffie te drinken. Dat betekent echter meer mensen voor de koffieschenkgroep (zijn de mensen die hierom vragen bereid om mee te doen? Graag opgave bij Greet Tollenaar!) en meer geld (zijn de mensen bereid hiervoor te betalen?). We gaan eerst uitzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn en komen dan met een gefundeerd voorstel aan de Kerkenraad.

De Taakgroep Pastoraat kan zich verheugen in de versterking door twee dames: Agnes van den Berg en Greetje ter Mul.

Er zal deze zomer weer een lunch op zondag worden georganiseerd wanneer de lunches in Het Hart stilliggen vanwege de vakantietijd. Dus toch een keer gezellig samen eten in de vakantie!

De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Daniël Mes als Kerkrentmeester. Omdat hij (voorlopig?) geen ambtsdrager wordt, hoeft er geen bevestiging in een kerkdienst plaats te vinden. Hij zal op de gemeenteavond aan de dan aanwezigen worden voorgesteld. Hoewel de notitie duurzaamheid niet wordt besproken, wordt er wel gekeken naar een paar maatregelen die meteen genomen kunnen worden. Zo zal er een aparte afvalbak voor plastic komen, die door onszelf regelmatig geleegd wordt in de milieustraat. Daarvoor hoeven wij dan geen dure (bedrijfs)kosten te betalen. Hetzelfde gebeurt al jaren met ons papierafval.

Maps Adriaanse

Verslag van de gemeenteavond op 13 juni.

Na een korte opening door de voorzitter geeft Rik Rook een overzicht van de opmerkingen van kerkgangers over de herinrichting van de kerkzaal. Er is zeer veel waardering voor het resultaat, de kerk is erg opgeknapt. Inventarisatie onder de aanwezigen brengt een aantal zaken naar voren waarover de HIK commissie zich zal buigen. De verbetering van de geluidsinstallatie staat hoog op de agenda en inmiddels is een proefopstelling met nieuwe apparatuur geïnstalleerd.

De taakgroepen doen verslag van hun activiteiten in het afgelopen seizoen. Deze zijn naar tevredenheid verlopen.

Trudy Aalderink vertelt over de ontwikkelingen rond de tuin. De keuze is gevallen op een met paden doorsneden grastuin, die uitnodigt tot een contemplatieve wandeling. Tot slot geeft Evert Brouwer een overzicht van de financiële situatie van de Ontmoetingskerk. Door de vrijwel gelijkblijvende vrijwillige bijdragen en de neveninkomsten is er sprake van een gezonde situatie. Oplettendheid is geboden, want ook onze kerk zal te maken krijgen met de landelijke achteruitgang van leden en gelden.

We besluiten de avond met het zingen van het prachtige avondlied 248.

Ymte Groeneveld

COLLEGES

Diaconie

Collecteopbrengsten

29 mei	€ 136,55	Stichting hulphond
05 juni	€ 119,71	Werelddiaconaat: Hulp na seksueel geweld
12 juni	€ 169,05	Stichting vluchteling

Collectedoelen

31 juli Artsen zonder Grenzen

Eigen hulpverleners bieden zelf hulp ter plaatse. Zij geven overal ter wereld hulp aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging. De hulpverleners zetten zich elke dag keihard in om wereldwijd medische zorg te geven aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Aan mensen die vastzitten in het kruisvuur van strijdende partijen. Aan vluchtelingen die alles kwijt zijn. Aan zieken die geen toegang hebben tot levensreddende medicijnen. Daar waar mensen anders geen medische zorg krijgen, komen wij in actie.

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v.

Artsen zonder Grenzen.

7 augustus Diaconaal Quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Elke gemeente draagt hieraan jaarlijks bij.

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL79 RABO 0322 3006 30 t.n.v. Diaconie PGE o.v.v. Diaconaal quotum.

14 augustus War Child

“Ik wil het wel vergeten, maar ik kan het niet”.

De missie van War Child is zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken met onder andere bescherming, psychosociale hulp en onderwijs, en ervoor te zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. War Child doet dit al 20 jaar en is nu actief in 13 landen, in Zuid Amerika, Afrika, het Midden Oosten en Azië, van Afghanistan tot Zuid Soedan. War Child heeft de ANBI-status.

Samen halen we de oorlog uit een kind

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL56 RABO 0166 3663 66 t.n.v. War Child.

21 augustus Kerk in Actie Zending: Onderwijs aan lekenpredikanten



Op het Indonesische eiland NIAS zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor. Vaak zijn dat mensen die weinig opleiding genoten hebben. De bevolking leeft vooral van landbouw en visserij en veel eilandbewoners zijn er arm. De Nabua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, begeleidt lekenvoorgangers en rust hen toe op een eigen opleidingsinstituut. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving, bijvoorbeeld via kredietgroepen. De collectegelden zijn bestemd voor het werk van de Banua Niha Keriso Protestant. U kunt ook zelf een bedrag overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zomerzending

28 augustus Eardrop

Eardrop: Wilt u een doof kind laten horen?

Als u dat wilt, steun dan Stichting Eardrop, ruim 30 jaar geleden in Zutphen gestart en nu gevestigd in Apeldoorn. KNO-artsen uit heel Nederland hebben in Kenia en Ethiopië al 6000 dove kinderen geopereerd en ruim 500 lokale artsen en verpleegkundigen opgeleid.

Voldoening is onze beloning, want Stichting Eardrop heeft geen kantoor en geen betaalde krachten, we zijn allemaal vrijwilligers. We krijgen geen cent subsidie en zijn dus afhankelijk van u.

Dove kinderen hebben geen toekomst in Afrika, voor elf euro kan een kind geopereerd worden!

U kunt ook zelf een gift overmaken op NL08 RABO 0376 7559 62 t.n.v. Eardrop o.v.v. 3W.

Van harte aanbevolen door de Diaconie.

Eardrop

Zoals u hierboven gelezen heeft is op 28 augustus de diaconale collecte voor Eardrop. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is staan de Eefdense dames die hiervoor actief zijn weer met hun standjes in de hal.

U kan hier hun huisgemaakte producten bekijken en kopen. Leuke kledjes, pannenlappen, theemutsen, lekkere warme sokken etc.

Beslist de moeite waard om te komen kijken en vergeet niet om uw portemonnee mee te brengen!



Geslaagde I.K.A. vakantieweken

De vakantieweken 2016 van de I.K.A. zitten er weer op. Nadat Coby de Wit naar Doorn was geweest gingen Riek Addink en Jo Velkamp van 21 tot 27 mei naar Lemele. Zij genoten hier van een fijne en gezellige week met allerlei activiteiten en contacten. Helaas was het weer niet zo bijzonder, maar dat mocht de pret niet drukken.



De laatste week was in Ommen, van 4 tot 11 juni. Hier gingen Riek Meijerink en de begeleiders Henny Gotink, Diny Wagenvoort en Toos van 't Veld naar toe. Wat hadden we prachtig weer en wat treft het dan dat het uitstapje naar Giethoorn was gepland. Verder natuurlijk weer de wandelingen, het winkelen etc. , het is net even mooier als je je jas thuis kan laten.

De I.K.A. vakantieweken waren dit jaar voor de 50^e keer, reden dus om hier bij stil te staan. We hadden hier een thema dag voor waarin de medewerkers gekleed waren in kleding van 50 jaar terug. Hippies, petticoats en degelijke huisvrouwen met jasschort, van alles kwam voorbij. Een spellencircuit mocht natuurlijk niet ontbreken, waarin het er soms heftig toeging. Al met al kunnen we terugkijken op gezellige weken, en we hopen volgend jaar weer te gaan. Mocht u zeggen dat lijkt me wel wat meld u dan bij de Diaconie.

Toos van 't Veld

Kerkrentmeesters

Collectedoelen 2^e rondgang

31 juli: Kerkinterieur

7 augustus: Plaatselijk Pastoraat

14 augustus: Kerk in Actie (Zending)

Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias

Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder de armoedegrens. De helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar een ander eiland en keert meestal niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten en leken op Nias toe om boeiend en relevant te preken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De kerk helpt gemeenten bovendien bij het opzetten van kleinschalige kredietprogramma's. De collecteopbrengst wordt gebruikt voor trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk in Actie hoopt in 2016 de training van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken.

21 augustus: Plaatselijk Kerkenwerk

28 augustus: Kerkelijk Quotum

Uw Kerkrentmeesters bevelen de collecten van harte aan.

Monique Dolman, namens het College van Kerkrentmeesters

TAAKGROEPEN

Taakgroep Pastoraat

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie

Themamorgen over de Psalmen

In februari ging vanwege een uitvaart de bijeenkomst over de Psalmen niet door. Deze zomer wil ik alsnog het een en ander over de Psalmen vertellen.

Psalmen – Drama van crisis en hoop

Onder deze mooie titel heeft Niek Schuman, oudtestamenticus en oud-hoogleraar liturgiek, een prachtig boek gewijd aan de Psalmen.

Ik heb er in Advent 2015 een week studieverlof aan besteed en wil u graag laten delen in mijn ontdekkingen en liefde voor de Psalmen, een fraai staaltje Hebreeuwse poëzie.

Ik zal vertellen over de Psalmen in al hun veelkleurigheid, we lezen Psalmen en luisteren naar muzikale uitvoeringen van de Psalmen.

- Datum: woensdag 3 augustus 10.00 uur
- Plaats: Ontmoetingskerk, Goedhartkamer

ds. Arie Broekhuis

Taakgroep Kerk en Samenleving

Werkgroep Gemeentecontacten Eefde-Dessau

Bezoek aan de St. Georg Gemeinde in Dessau

Het bezoek aan onze partnergemeente St. Georg in Dessau (Duitsland) vindt plaats van vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober a.s. Voor dit bezoek hebben zich (midden juni) 16 gemeenteleden aangemeld.

Op zaterdagavond zal in de kerk van St. Georg een muziekaftond worden gehouden met deelnemers uit beide kerkgemeenschappen. De Eefdese inbreng staat onder leiding van onze organist Broer de Boer. Het thema van deze avond is Johann Sebastian Bach, die als Hofkapelmeester in het nabijgelegen Schloss Köthen onder meer de Brandenburger Konzerten heeft gecomponeerd.

U kunt zich nog opgeven voor deze inspirerende reis naar onze partnergemeente, waarbij u eventueel kunt deelnemen aan de muziekaftond. Houdt u rekening met kosten voor reis en verblijf.

Woensdagavond 7 september van 19:30 – 21:00 uur worden nadere afspraken gemaakt over deze reis. Plaats Goedhartkamer van de Ontmoetingskerk. Mocht u belangstelling hebben om met ons mee te reizen, dan bent u van harte welkom.

Namens de werkgroep Gemeentecontacten Dessau-Eefde,
Ko van Raamsdonk (tel.513637)



Kerk in Dessau

DIVERSE BERICHTEN

'Startweekend' 10 en 11 september 'DEEL JE LEVEN'

De 'start' is er.

Voor zaterdag 10 september hebben we een groep vrijwilligers gevonden voor de Kookgroep en een groep die een wandeltocht wil uitzetten.

Voor de wandeltocht hebben wij ons laten inspireren door de Emmaüsgangers en is de keus gevallen op een relatief korte meditatieve tocht in tweetallen of kleine groepjes. Hierbij zal er naast het meditatieve karakter zeker ruimte zijn om met elkaar over belangrijke dingen in het eigen leven te spreken.

De kookgroep zal intussen een 'eenvoudige doch voedzame maaltijd' voorbereiden die, weliswaar niet op kasteel Bommelstein, in de rustieke omgeving van de Ontmoetingskerk genuttigd kan worden. Exacte starttijden volgen nog, maar het begin van de wandeling staat momenteel gepland voor 16.00 uur.

Op zondag hebben we een aantal bekende Eefdenaren bereid gevonden om op de 'Levensbank' episodes uit hun leven met ons te delen. Mocht U overigens niet gevraagd zijn, betekent dat niet dat U niet interessant bent, maar dat er zoveel interessante mensen in Eefde zijn dat we gezien de beperkte tijd maar een klein groepje konden uitnodigen.

Een en ander zal omlijst worden door accordeonmuziek van de groep van Arjan van 't Veld. Het wachten is nu op de deelnemers.

Gezien de benodigde voorbereidingen is het wel gewenst dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij alle leden van de commissie Gerda Kamphuis, Rie Roebbers, Ko van Raamsdonk, Arie Broekhuis en Rik Rook.

Hierbij zijn alle variaties mogelijk: Wandelen en eten, alleen wandelen, of alleen eten. De keus is aan u. Wij als voorbereidingscommissie zouden het een eer vinden om in het startweekend deel uit te mogen maken van uw leven...

Tot in september!

Namens de voorbereidingscommissie, Rik Rook
Tel. 0575-541509; rikrook@telfort.nl

Nieuws van de Wereldwinkel Eefde

Augustus: vrije tijd en zomeropruiming

De eerste helft van de maand laten we zien dat je ook nog iets anders kunt doen met je vrije tijd: na de reizen en de luie dagen is het leuk om thuis iets te knutselen. Bijvoorbeeld vazen opmaken met prachtige boeketten. De natuur geeft nog met gulle hand, zowel in de tuin als in het veld. Laat je fantasie de vrije loop en creëer iets moois!

Nieuw: metalen theelichtenhouders

Voor zwoele avonden in de tuin hebben we verrassende theelichtenhouders uit gerecycled blik. In India zijn ze heel goed in het uitsnijden en bewerken van metaal. Dat levert verrassende resultaten op.

De tweede helft van augustus gaan we plaats maken voor de herfstcollectie. Kom kijken wat we aanbieden in de zomeropruiming en doe er uw voordeel mee!

En natuurlijk is er op de toonbank weer een kassakoopje, altijd de moeite waard om even te komen kijken in onze winkel aan de Schoolstraat 17A, elke dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Tel. 0575-518662.

Wereldwinkel: dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland

ACTIVITEITEN

Verrassingsreisje!

Binnenkort is het weer zover: Het jaarlijkse verrassingsreisje!

Dit jaar zal dat plaatsvinden op vrijdag 23 september.

We verzamelen om half tien in de kerk en drinken daar eerst koffie. De bus vertrekt om 10.00 uur en zo rond 15.30 uur zijn we weer terug bij de kerk. Daar genieten we nog even na onder het genot van een hapje en een drankje.

De kosten voor deze dag bedragen 35,- p.p.

Ook dit jaar hopen we weer op voldoende deelname!

Nadere informatie en opgave (uiterlijk 20 augustus)

Wolter Wassink Tel: 540412 E-mail: wolterenreina@concept.nl

Ep van Zeijts Tel: 511516 E-mail: dvanzeijts@hotmail.com

Vakantietip: De zomer van Herman Pleij

Wie van religieuze kunst en cultuur houdt, kan zijn hart ophalen in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Daar is deze zomer, van 8 juli t/m 4 september, een unieke tentoonstelling te zien: de zomer van Herman Pleij. Hij heeft uit de depots van het museum een groot aantal houten beelden, schilderijen en andere daarmee verbonden voorwerpen tevoorschijn gehaald en daarmee een uniek beeld samengesteld van kerkelijke kunst uit de Middeleeuwen met een heel frisse kijk en verrassende uitleg over de achtergrond van deze voorwerpen.

Naast de tentoonstelling zijn er ook andere activiteiten zoals lezingen en natuurlijk elke zondagmiddag Catharijn Classique: een gratis concert in de kloostertuin van het museum. Voor meer informatie www.catharijneconvent.nl



Uitje nietploeg Kerkvenster op 16 juni 2016.

Om 13.15 uur vertrok de nietploeg met partners, de koffiegroep en de redactie van het Kerkenster vanaf het "Ontmoetingsplein" met 25 deelnemers en 6 auto's richting Garderen om aldaar een bezoek te brengen aan de zandsculpturen. *(nog even voor alle duidelijkheid: dit uitje van de vrijwilligers is op eigen kosten)*



Dit jaar was het thema: Rien Poortvliet.



Al bij binnenkomst werden we uitbundig begroet door de vele tientallen kabouters uit het kabouterboek van Poortvliet. Deze kabouters hadden er tevens voor gezorgd, dat het prima weer was. Zij hielden de buien op afstand. Eenmaal binnen bij de zandsculpturen konden wij ons verbazen over de prachtige taferelen en geschilderde decors van de diverse onderwerpen en voorstellingen.

Het tweede gedeelte is buiten. Het zand wordt bewerkt, zodat het ook tegen regen kan en niet instort.

Poortvliet was zelf ook, zittend achter zijn ezel, in zand uitgebeeld. Alle vormen van de beelden zijn met grote zorg gemaakt en uitgewerkt.

Ieder jaar komt er in Garderen een nieuw onderwerp om uit te beelden. Ruim drie maanden is men met man en macht hiermee aan het werk, zodat in april de bezoekers kunnen komen tot en met oktober dit jaar.



Er is een film gemaakt over hoe men in deze drie maanden te werk gaat. Deze film is een aanrader.

Aan het einde van de looproute is er ook een aantal van de schilderijen en tekeningen van Poortvliet te zien.

Het is niet alleen kijken, maar ook nadenken. Een hele hal is ingericht met spreekwoorden. Deze kan men oplossen en aangeven op een lijst. Deze antwoorden kan men dan afgeven en hieruit worden enkele winnaars getrokken om een prijs te winnen.

Er zijn twee restaurants, waar men alle opgenomen indrukken onder het genot van een ijsje of een glaasje kan verwerken.

Aan het einde van de middag zijn we weer richting Eefde vertrokken.

In het Hart hebben we genoten van een hapjesbuffet.

Na afloop werden de organisatoren heel hartelijk bedankt voor de mooie en leuke middag.

Lyda te Linde-Holtman

BERICHTEN REGIONALE EN LANDELIJKE KERK

Uit de landelijke kerk

Bron: Kerkinformatie en Kerk in Actie

Start Jubileumjaar Reformatie

Op maandag 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse Kerk viert en herdenkt dat 500 jaar geleden de Reformatie is begonnen. In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam wordt een programma georganiseerd voor gemeenteleden en geïnteresseerden uit het hele land. Theatermaker Kees Posthumus brengt met de muzikale voorstelling 'Kom naar voren!' bekende en minder bekende voorlieden van de reformatie voor het voetlicht. Een podiumgesprek met diverse sprekers, onder wie de nieuwe synodescriba René de Reuver, diept de relevantie van de reformatiebeweging en protestantisme voor de samenleving van nu uit. De middag geeft ook het startschot voor de estafette 'Als een lopend vuur', een serie van activiteiten langs twaalf provincies. De dag wordt afgesloten met een viering. Aanmelden kan via www.500jaarprotestant.nl/start

Afscheidsbundel Arjan Plaisier

Half juni nam dr. Arjan Plaisier afscheid als scriba van de generale synode.

Ter gelegenheid hiervan verscheen een bundel met artikelen over kerk en geloof.

De titel *Waar een woord is...* verwijst naar de visienota van de Protestantse Kerk, waar Plaisier als scriba een groot aandeel in heeft gehad.

Bestelgegevens: Sjaak van 't Kruis, René de Reuver, Dick Schinkelshoek en Herbert Wevers (red.), *Waar een woord is... Het protestantisme doordacht.*

Het boek is gratis. Wie het bestelt via webwinkel.pkn.nl betaalt alleen verzendkosten en ontvangt het thuis.

(Noot van de redactie: als u het wilt ontvangen, kunt u ook onze scriba (Rik Rook) vragen het voor u te bestellen.)



Kerk in Actie-projecten op tv in de komende maanden

- Opvang en begeleiding van slachtoffers geweld in Colombia (21 en 28 juli, 4 en 11 augustus).
- (Vak-)onderwijs en re-integratie in het gezin voor werkende kinderen en kindslaven in Ghana (18 en 25 augustus, 1 en 8 september).
- Zorg voor kwetsbare ouderen in Palestina (13, 20 en 27 oktober).

Te zien bij EO Metterdaad, steeds als onderwerp in het programma Geloof en een Hoop Liefde, donderdag 18.10 uur, NPO 2. Herhaling steeds op zondagochtend na De Kapel, 10.00 uur, NPO 2.

Doe samen met uw (klein)kind iets moois voor kinderen ver weg

Iedereen, groot of klein, kan delen met anderen!

Wilt u dat graag aan uw (klein)kinderen meegeven? Kom dan samen bij Kids in Actie, de kinderclub van Kerk in Actie voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen.

En natuurlijk is Kids in Actie ook leuk voor ooms en tantes, juffen en meesters of buurmannen en -vrouwen.

Extra leuk: lid worden is gratis!

Mascotte van Kids in Actie is Rainbow de duif. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken.

In het fraai geïllustreerde voorleesboekje vertelt Rainbow over de kinderen die ze op haar reizen ontmoet.

In het boekje staan foto's met zoekvragen, waarmee u op een speelse manier met uw (klein)kind kunt doorpraten over de leefwereld van kinderen ver weg.



Zo doet u mee: meld u gratis aan als lid van Kids in Actie op www.kerkinactie.nl/kids (uw (klein)kind kan u daar vast wel bij helpen!)

Wordt u daarnaast donateur en geeft u minimaal € 1,00 per maand of eenmalig € 15, - voor kinderprojecten wereldwijd, dan ontvangt u een uniek geschenk met Rainbow, de clubmascotte, als knuffelduif en een kleurrijk voorleesboekje.

Een Joods geluid... een synagoge, een rabbijn, een ontmoetingsplaats tussen godsdiensten, een gesprek, luisteren, nieuwe inspiratie...?



Beste mensen,

Een nieuw seizoen Joodse Lezingen is rond, met:

- een nieuwe site
- nieuwe sprekers
- samenwerking met PKN-commissie Kerk en Israël Aalten-Bredevoort (zij organiseren lezingen in de synagoge van Aalten)

Oproep:

Wij zijn op zoek naar mensen die met ons willen samenwerken.

Mensen die actief willen helpen de bekendheid te vergroten.

U kunt zich daarvoor aanmelden via ons [contactformulier](#) op de site.

Fijne vakantie!

Vriendelijke groet,
team Joodse Lezingen

Agenda



- 3 augustus, 10.00 uur. De Psalmen, Drama van Crisis en Hoop, Goedhartkamer
- 29 augustus, 19.30 uur, Kleine Kerkenraad, Goedhartkamer

Colofon

U kunt de kopij voor Kerkvenster tot uiterlijk **dinsdag 16 augustus 2016 20.00 uur** deponeren in de brievenbus van **Luunhorststraat 13** te Eefde.

Artikelen kunnen gemaïld worden naar kerkvenster.eefde@gmail.com, graag wel even telefonisch doorgeven dat u wat gemaïld hebt (tel. 511610).

- **Donderdag 18 augustus 2016 om 20.00 uur** redactievergadering bij Hennie v.d. Burg.

Gebed voor wie niet op vakantie kan

*God die mij kent en ziet,
voor mij geen vakantie,
geen tijd, geen geld,
te druk,
te oud, te alleen...
U weet waarom.
Ik bid U voor mijn vrienden, familie
en kinderen
die wel op vakantie gaan,
om een goede tijd en een
behouden thuiskomst,
dat wij elkaar straks weer in onze
armen mogen sluiten.
Ken mij in mijn alleen zijn,
en geef dat ik gelukkig kan zijn
om wat mij zomaar toevalt.
Amen*

Maarten Diepenbroek
lid van de Werkgroep Eredienst Dienstencentrum PKN

